

En tilfreds borger takker af!

Efter 18½ år i Sorring takker jeg nu af og flytter ind til storbyen, hvor jeg åbner klinik.

Det har aldrig været meningen, at jeg ville blive gammel i Sorring.

Meget er sket siden jeg kom til byen med kone og 2 blebørn og flyttede ind i 'De Blå Huse'. Det tredje barn kom hurtigt til. Født i Sorring. Tryk opvækst i Sorring.

Institutionerne i byen blev stedet, hvor vi blev integreret i byens befolkning.

Og foreningerne blev stedet, hvor vi udfoldede vores fritid, både børn og voksne.

Vi forældre kom med forudsætninger, der gjorde, at det var naturligt for os at trække en del af læsset i idrætsforeningen.

Efter skilsmissen har jeg boet 3 år i huset på Hovedgaden 23 med min søn. Huset er nu solgt til gode mennesker.

Det er uoverskueligt for mig at sige farvel til alle, som jeg har kendt i Sorring.

Man støder på mange i løbet af 18½ år, hvor børnene vokser op og man er i sin bedste alder. Ikke mindst:

Naboerne. Gymnasterne. Skuespillerne. Musikerne. Lærerne. Pædagogerne. Dem i Brugsen. Dem i kirken. Byens automekanikere, landmænd, smede, kloakmestre, keramikere, frisører, læger og akupunktører. Ærteboldsmændene.

Fodbold drenge. Legobyggerne. Abonnenterne på avisruterne. Børnene fra byen – og deres forældre.

Mange nævnt – nogen sikkert glemt. Til jer alle: Tak for nu – og farvel!

Så med alle disse kontakter i bagagen flytter jeg nu til Århus. Jeg sælger ALLE mine ting på dba.dk for at slippe for at opmagasinere dem på ubestemt tid.

Så for dog at få sagt lidt farvel og selvfølgelig også for at få solgt mine ting, byder jeg på et stykke pizza, en lille én og en sodavand til det store:

LOPPEMARKED – LØRDAG D. 17. MARTS KL. 9-15!!!!!!

Her kan du finde

MASKINER – BORDE – REOLER – CHATOL – LAMPER – TØJ –
SPEJLE – KØKKENGREJ – MALERIER – SÆKKESTOLE –
MUSIKINSTRUMENTER – KLAVER – 3 STEREOANLÆG –
100 DANSK/80'ER/AMERIKANSKVINYLPPLADER – 100 PIGE/
DANSE/POPMUSIK – 100 ACTION/TUDE/DVD/GRINE/DANSKE/
VHS/AMERIKANSKE/DVD/FILM – 100 PSYKOLOGIBØGER –
HÅNDVÆRKTØJ – BILTEILBEHØR – CYKELGREJ – HAKKET
OKSEKØD – DUGE – GARDINER – DYNER – FUTONSENG/SOFA

Kærlig hilsen til alle fra Knud Ramskov Pedersen